

# LA MAISON DU MONDE

## ALGEMENE BESCHRIJVING

Parkeer je wagen op de oprit van de woning (plaats voor 3 wagens) en begin aan je reis door 'La Maison du Monde'.

Je komt binnen in een ruime inkomhal met vestiaire en apart toilet. Schuif de glazen deur open en een lichte, ruime woonkamer verwelkomt je en geeft een prachtig zicht over de tuin tot de bossen op de achtergrond.

Een volledig uitgeruste, moderne open keuken met kookeiland (inductie), combi oven (traditioneel / hete lucht) zal je helpen om de lekkerste gerechtjes tevoorschijn te toveren. De vaatwasser is er voor extra comfort. Nespresso machine en Senseo zorgen voor de lekkerste koffie. Borden, bestek en glazen, kommetjes en schalen zijn ruim voldoende aanwezig om de tafel met 8 comfortabele stoelen mooi te dekken.

In de bijkeuken staat er een microgolf en extra koelkast ter beschikking. Het salon met een 3-zit en twee 2-zitten, alsook de 2 rechthoekige poefen en sfeerverlichting aan de muren, nodigt uit voor het aperitief of een gezellige tv avond (flatscreen, dvd speler met surround system). Alhoewel de woonkamer voorzien is van vloerverwarming zal een houtblok in de Stromboli voor extra gezelligheid zorgen. Deze houtkachel draait 360°, dus extra warmte waar je zelf wenst.

Trap op en even afzonderen van de drukte om een boek te lezen of rustig je mailtjes te beantwoorden, kan onder het 'œil de bœuf'.

Op deze tussenverdieping kom je ook terecht in 'La douce France', ruime slaapkamer met een dubbel bed en aansluitende badkamer met regendouche en toilet.

5 treden hoger en 'La vita è Bella', deze kamer met dubbel bed is volledig Italiaans getint. Even verderop in de gang is er een badkamer met dubbel lavabomeubel, ruim ligbad en inloop/regen douche en toilet. Even op de personenweegschaal kan ook. Op het einde van de gang bevinden zich de twinkamers, eentje volledig onder de 'Union Jack' met 2 enkele bedden en in de andere kamer, ook met 2 enkele bedden, heeft 'Uncle Sam' zijn stempel gedrukt.

Na een wandeling, al dan niet in de bossen, is een saunabezoek in 'la Maison du Monde' mogelijk na een enkele druk op de aanknop en een uurtje geduld om de nodige temperatuur te bereiken. Via de bijkeuken kom je in de spa ruimte terecht. Afkoelen na de saunabeurt doe je in de aangrenzende douche.

Bij mooi weer is het ook aangenaam vertoeven op het overdekte houten terras aan de voorkant van de woning of op het ronde 'pierre bleu' terras in de tuin.

Geen zin om zelf te koken? Op wandelafstand van het huis in het boekendorpje Redu, zijn een 5-tal taverne/restaurants.